



Støtteforeningen

Hjælp de ældre i Rumænien

Filsø løbet 30. august 2015



Referat: Hanne Knudsen

I flere dage før vi skulle til Filsø, havde jeg været meget bekymret for, hvordan vejret ville blive. Dagen oprandt, og væk var alle mine sorger, for det regnede ikke, og det var behageligt varmt, og der var endda vindstille, og det er noget, man sjældent oplever på Jyllands vestkyst.

Nogle af deltagerne ville gå turen ud på dæmningen med udsigt til vandet og fuglene. Andre valgte at gå turen ud til fugletårnet, og de kom hjem og sagde, at de havde været oppe i tårnet.

Da alle var vendt tilbage, nogle lidt varmere end andre, ja, en havde smidt skjorten og nød solen bage, så var det tid til at slappe af og nyde en øl eller en sodavand, og samtidig høre lidt om Filsø og foreningens arbejde.



Jeg fortalte lidt om genopretningen af Filsø, og om hvor meget det betød for fuglene med endnu et godt sted at yngle og en mulighed for at komme til kræfter efter en lang flyvetur. Ja, stedet er blevet til et dejligt område for naturelskere, ornitologer og ikke mindst for fuglene.

Laila fortalte om foreningen. Hun fortalte meget om en enkelt person, Maria Mihaiu, og igennem denne beretning fik tilhørerne et godt indblik i, hvor svært det kunne være for det enkelte menneske, og hvor uretfærdigt systemet virkede. Blandt andet kunne Maria komme på hospitalet i 7 dage hver måned og så blive sendt hjem med en recept på en dyr medicin, som hun ikke havde råd til. Denne medicin har foreningen sørget for, at hun får, så nu venter vi spændt på, hvordan hun har det, når de ældre i Bagaciu igen får besøg i september.



Støtteforeningen

Hjælp de ældre i Rumænien

Det hele forgik i en meget afslappet atmosfære, og der blev stillet flere spørgsmål, og alle lyttede interesserede til svarene.



Naturens stilhed blev afbrudt af vores sang, og til sidst lovede jeg at lave et lignende arrangement til næste år. Måske i Blåbjerg plantage. Og husk nu, at det er den sidste søndag i august. Så få fat i kalenderen og skriv: Gå en tur til fordel for de ældre i Rumænien.

Der var 18 mennesker til stede, men oplevelsen var så god, at man sagtens kunne have delt den med flere mennesker. Alle skulle betale 30 kr. for deltagelsen, men beløbet som foreningen fik ind blev 1.731 kr., og samme dag gav en sponsor 1500 kr. til foreningen. Så alt i alt en rigtig god dag for foreningen: Hjælp de ældre i Rumænien.

